



JAARVERSLAG 2014
VZW LET US CHANGE ETHIOPIË



INHOUD

Inleiding	3
Activiteiten in Ethiopië.....	4
Kindertehuizen.....	4
Hulp aan armen en zieken	5
Gevangeniskinderen	5
Boompjes	5
Lokale Ambacht.....	6
Vrijwilligers.....	7
Activiteiten bij ons	8
Hiphop 4 Change.....	8
Sponsortocht De Klaproos	8
Sponsortocht Den-8-Vlinder	8
Sponsortocht De Parkschool.....	8
Dansevenement De Mozaïek	8
Wereldcafé Coop	9
De Andere Kerstmarkt	9
Soup 4 Change	9
Fotografie Griet Dewijngaert	9
Kaminsky	9
Caminhando	9
Omhaling Parochie St. Fransiscus	10
Haunted House	10
Stichting Let Us Change Nederland.....	10
Het Jaar in cijfers.....	11
VZW Let Us Change Ethiopië.....	11
NGO Let Us Change Ethiopia.....	14
Begroting 2015.....	16



INLEIDING

2014 is voorbij gevlogen. Er is enorm veel gebeurd in en rond Let Us Change, zowel in België als in Ethiopië. In het begin van 2014 hadden wij ons duidelijke doelen opgelegd:

- Niet te sterk groeien, maar vooral meer stabiliteit brengen
- Kwaliteit bieden aan onze doelgroep
- Nieuwe stappen voorbereiden

Deze doelen hebben we opgesteld voor zowel de NGO in Ethiopië als de VZW in België. Het heeft geen nut om te groeien zonder zeker te zijn dat je de stap kan nemen, behouden en dat je het goed kan doen.

Zo kwam er in 2013 een tweede huis bij, veel nieuwe kindjes, hebben we de weverij uitgebreid, massaal veel boompjes gezaaid en talloze andere dingen waarvan we eerst moesten zeker zijn dat we in 2014 al deze dingen konden behouden zonder aan kwaliteit in te boeten.

Nu, begin 2015 kunnen we trots zeggen: opdracht geslaagd. Al onze kindjes zijn nog gelukkig bij ons, ze doen het goed op school en zijn kerngezond. De mensen die we op afstand helpen, doen het goed en nemen de draad echt op met het normale leven. In Dilla, ten zuiden van Awassa helpen we nog altijd de zelfde kindjes in de gevangenis. De 20.000 boompjes die we in 2013 hebben gezaaid groeien goed. Regelmatig worden de grootste plantjes verkocht, weggegeven, maar vooral: geplant!

In dit jaarverslag gaan we dieper in op al deze activiteiten in Ethiopië, maar focussen we ook op onze werking in België. Hierin is het onderscheid tussen de termen 'NGO' en 'VZW' heel belangrijk. De NGO is onze werking in Ethiopië, waar we in de Zuidelijke regio geregistreerd staan als lokale NGO. De VZW is de werking in België. De VZW staat in dienst van de NGO. Dit doen we door middel van fundraising en sensibilisatie.

We hebben ook groot nieuws voor u. Wereld Missie Hulp, een trouwe partner van Let Us Change, steunt ons in de uitbouw van onze bakkerij in 2015. Een enorme stap voorwaarts. Meer hierover lees je in het hoofdstuk 'Activiteiten in Ethiopië -> Lokale ambacht'.

Veel leesplezier!

ACTIVITEITEN IN ETHIOPIË

KINDERTEHUIZEN

We spreken doelbewust niet over weeshuizen, simpelweg omdat veel van onze kinderen nog één of zelfs twee ouders hebben. Daarnaast is het een verouderde term met een negatieve bijklank. Let Us Change heeft 3 tehuizen waar in totaal 65 kinderen wonen.

The Boyshouse

Het jongenshuis was het eerste huis van Let Us Change, we huren het nu al 5 jaar. Momenteel biedt het plaats aan 17 jongens van 8 tot 15 jaar. Het is een redelijk kleine groep, maar wel heel hecht, ze zien elkaar allemaal als broers. Ze hebben hier genoeg ruimte, maar dat is ook nodig voor deze 'mannen'. Voor het huis is er een voetbalveld, een basketbalveld en een outdoor fitness. De jongens onderhouden de tuin heel goed, en zorgen dat de slaapkamers altijd proper zijn. Lang was dit ons enige huis, en woonden ook de meisjes en de kleine jongens hier. Maar sinds de zomer van 2013 is het jongenshuis enkel voor de 'big boys' en zijn de meisjes en de kleine jongens verhuisd naar het tweede huis: the girlshouse.



The girlshouse



In het meisjeshuis wonen alle meisjes en alle jongens van 4 tot 8 jaar. Het is een prachtig huis, met alle comfort. Eind 2013 zijn er een aantal kinderen bijgekomen, en ook in het begin van 2014 hebben we plaats geboden aan enkele moeders met hun baby. Het was een drukke bedoening. Zeker in het weekend hadden de allerkleinsten last van de grotere kinderen die teveel kabaal maakten. Daarom hebben we beslist een derde huis te openen, voor de allerkleinsten.

The babyhouse

Een oase van rust voor onze kleintjes. 13 kindjes tussen 1 en 4 jaar, het is prachtig om te zien. Ze hebben er een grote speelkamer, een rustige slaapkamer en een superleuke tuin om in te spelen. Het is een veilige en rustige plek waar deze kindjes kunnen opgroeien zoals het hoort. Heel veel spelen, gezond eten en genoeg slaap. Ook onze weverij is hier ondergebracht. Het is niet enkel voordelig om niet nog een huis te moeten huren, het is ook een extra veiligheid.

Het meisje dat een jaar geleden als pasgeborene bij ons aankwam, is nog steeds onze kleinste, ze wordt rotverwend door de andere kinderen. De grootste twee gaan sinds november ook naar school. Ze zijn super trots.



HULP AAN ARMEN EN ZIEKEN

Let Us Change doet meer dan 65 kinderen in drie kindertehuizen opvangen. We helpen ook veel ouders van onze kinderen, vooral van de kinderen die al het langst bij ons wonen. Deze mensen, allemaal bedelaars, konden omwille van verschillende redenen niet voor hun kinderen zorgen, maar hun kinderen waren op straat wel hun bron van inkomsten als bedelaar. Alleen de kinderen opvangen is dus niet voldoende. Ook hun ouders hebben structurele hulp nodig.

Naast de ouders van de L.U.C.-kinderen helpen we ook talloze ouders die nog wel voor hun eigen kinderen willen zorgen, maar hierin hulp nodig hebben. Extreme armoede, verslaving of ziekte zijn hier de grootste redenen. Dit alles doen we onder andere door hun huishuur en het schoolgeld van hun kinderen te betalen, maar ook vergoeden we vaak medische kosten en krijgen de moeders met kleine kinderen een extra vergoeding zodat ze hun kinderen melk kunnen geven. We bekijken elk geval individueel en focussen op structurele hulp. Zo zoeken we met hen naar een gepaste job. De mensen kunnen ook bij ons terecht voor een babbel en adviezen. De bedoeling voor elk gezin is om op middellange termijn financieel onafhankelijk te worden.

GEVANGENISKINDEREN

In Dilla, een stad in het zuiden van het land, leven er 15 kinderen in de gevangenis. Ze zijn daar onschuldig, het was hun moeder die een misdrijf heeft gepleegd. Er was niemand anders om voor hen te zorgen, dus gingen ze mee achter de tralies. Sommige kinderen zijn er geboren. Ze werden beschouwd als gevangenen en mochten niet naar buiten. Er was geen onderwijs voor hen en hun levensstandaard was extreem laag. Let Us Change heeft verkregen dat deze kinderen overdag wél naar school kunnen gaan. 's Avonds gaan ze bij hun moeder slapen in de gevangenis. LUC betaalt de schoolkosten voor deze kinderen. Meer kunnen we voorlopig helaas niet doen voor hen, het is een aanzet voor hun verdere leven als ze ooit vrijkomen, samen met of zonder hun moeder.

Het aantal kinderen is in 2014 onveranderd gebleven op 15. Het is een heel kleine kost om 15 kinderen te helpen op een manier die ingrijpend zal zijn voor de rest van hun leven.

BOOMPJES



Let Us Change heeft zich altijd op kleine schaal bezig gehouden met boompjes te planten. In het begin was dit vooral om de kinderen iets bij te leren, maar we hebben ook het voetbalveld en het basketbalveld dat voor het eerste tehuis ligt mee verfraaid. In 2013 kreeg het gemeentebestuur ook regelmatig enkele van onze boompjes om ze te planten op pleintjes en hebben we een grote boomplantactie op de lokale berg in Awassa, 'Alamura', gesponsord.

Zo hebben we onze bijdrage geleverd aan de natuur en hebben we mensen blij gemaakt met wat extra groen in hun omgeving. Dit kan nog beter, dachten we. Eind 2013 zijn we op grote schaal boompjes beginnen zaaien, die later zullen geplaat worden

door de gemeente. Een deel van de boompjes zal ook verkocht worden om Let Us Change zelfstandiger te maken op financieel vlak.

We willen vooral bomen (laten) planten in de buurt van het meer van Awassa om zo de erosie erin en errond tegen te gaan. Het meer is behoorlijk groot, en het probleem van erosie kunnen wij niet alleen aan, maar we hopen dat Let Us Change een voorbeeldrol kan spelen voor andere NGO's en kan uitgroeien tot een belangrijke partner van de lokale overheden.

Er zijn nu al ruim 20.000 boompjes gezaaid, en hopelijk komen er hier de meeste van uit. Meer hierover in 2014!

LOKALE AMBACHT

WEVERIJ



Let Us Change maakt traditionele sjaals, dekens en biddoeken. Hiervoor hebben wij 3 wevers in dienst, mannen die elkaar de kneepjes van het vak hebben aangeleerd. Ze komen allemaal uit Dorze, een klein dorpje in het zuiden van Ethiopië dat bekend staat voor zijn wevers. Net zoals ons personeel in de twee tehuizen, krijgen ze een eerlijk loon voor eerlijk werk. Bij de wevers is het zo dat ze per stuk worden betaald: hoe meer ze willen werken, hoe meer ze kunnen verdienen. Dit doen ze in een comfortabele werkomgeving, ze eten met de rest van het personeel en ze nemen vrijaf wanneer ze willen. De grondstof waarmee ze werken is van de hoogste kwaliteit: Ethiopische katoen uit Arba Minch. De wevers zelf vinden het geweldig dat ze met de beste producten mogen werken. Ze mogen zelf hun creativiteit laten gaan en nieuwe ontwerpen aanreiken.

In België worden de eindproducten sporadisch verkocht op benefieten, in Ethiopië worden ze gekocht door bezoekers (zowel Ethiopiërs als buitenlanders), maar in Ethiopië worden er ook kleren van gemaakt. De sjaals zijn een bron van inkomsten, en de opbrengst gaat integraal naar het project. De samensmelting van de verschillende projecten bij Let Us Change is zeer mooi. Zo zien we de wevers voetballen met de jongens, ze praten in op de bedelaars die op bezoek komen en ze zijn er trots op dat ze goed verdienen, maar ook dat ze hun steentje bijdragen aan de kindertehuizen.

BAKKERIJ



Een bron van inkomsten voor Let Us Change in 2014 was het bakken van brood. Aan enkele restaurants verkopen wij ons brood, en ook aan de ingang van het jongenshuis wordt ons brood verkocht. De winst hiervoor is: werk voor een bakker en brood voor al onze kinderen, elke dag opnieuw. Zo maken we, en verkopen we op kleine schaal ook injerra, het lokale brood, een pannenkoek gemaakt van het graan teff.

Eind 2014 hebben wij een aanvraag ingediend bij Wereld Missie Hulp voor de uitbouw van deze bakkerij. Dit project is in zijn geheel goedgekeurd. Bijna 40.000 euro heeft Wereld Missie Hulp over voor dit project! Een enorm bedrag waar we snel mee aan de slag willen.

Maar eerst moest er een stuk grond zijn. In Ethiopië zijn we naar de gemeente gestapt met een uitgebreid plan voor niet enkel een bakkerij, maar ook voor extra ateliers, landbouwprojecten, en residentie voor onze kinderen. Het heeft maanden geduurd, en honderden uren hebben we in gemeentelijke kantoren gezeten, maar het is ons gelukt: De gemeente heeft begin maart 2015 bevestigd dat we snel over ons eigen stukje grond kunnen beschikken!



En hier komt dan snel de bakkerij op. Nieuwe ovens op zowel hout als elektriciteit, injerra-ovens zullen werkgelegenheid bieden aan veel van 'onze mensen': de bedelaars van Awassa. Daarenboven is het natuurlijk een grote bron van inkomsten om de zelfredzaamheid en duurzaamheid van de NGO te garanderen.

Maar daar gaan we het niet bij laten. Van zodra de bakkerij loopt zoals het moet, gaan we nieuwe lokale ambacht-projecten opstarten op deze grond. Enkele melkkoeien zullen hun steentje bijdragen, we willen mensen opleiden tot een specifiek vak, en dan willen we zelfs onze kinderen onderbrengen op het domein. De huurprijzen in Awassa zijn sterk gestegen, en er bestaat geen twijfel over dat die in de toekomst nog zullen stijgen. Het geld dat we uitsparen aan huur kan goed gebruikt worden voor andere zaken. We houden jullie hier natuurlijk in 2015 regelmatig van op de hoogte via onze sociale media en via onze nieuwsbrief.

VRIJWILLIGERS

Let Us Change steunt op vrijwilligerswerk: zowel in Ethiopië als in België. In Ethiopië zijn er natuurlijk de personeelsleden die een eerlijk loon krijgen voor eerlijk werk. Vrijwilligers uit België en Nederland gaan in Ethiopië extra taken uitvoeren waar het personeel geen tijd voor heeft.

Ook In België zijn vrijwilligers onmisbaar. Het zijn onze ambassadeurs: ze praten over ons, helpen op evenementen, ze zamelen spullen in en regelmatig organiseren ze zelf een activiteit om geld in te zamelen en om de naam 'Let Us Change' verder te verspreiden.

Dit gaat onverminderd voort. Maar het werd wel tijd om halftijds iemand in dienst te nemen. Om er zeker van te zijn dat dit de juiste keuze was, heeft Johan 4 maanden fulltime gewerkt voor Let Us Change, maar dit onbetaald. Op basis van de resultaten hiervan heeft de raad van bestuur en de algemene vergadering van Let Us Change beslist om Johan halftijds in dienst te nemen vanaf 15 maart 2015.

Johan wordt verloned volgens het laagste barema van het Paritair Comité 329 waar VZW Let Us Change Ethiopië onder valt: Sociaal cultureel werk. Zijn taken zijn hoofdzakelijk sensibilisering en fondsenwerving in België.

ACTIVITEITEN BIJ ONS

In België en Nederland waren er in 2014 verschillende activiteiten om Let Us Change draaiende te houden. Activiteiten om voor naambekendheid te zorgen, mensen te sensibiliseren voor ontwikkelings samenwerking, alsook geld in het laatje te brengen. Deze evenementen en de mensen die ze mogelijk maakten, zetten we hier graag even extra in de verf.

HIPHOP 4 CHANGE



In samenwerking met de Full Flavour Muziekacademie werd Jeugdhuis de ZoenK op 27 september de hipste plek van Leuven. Met grote namen als Baz, Roncha, Phillibustas en Licht Mentaal werd het een geweldige avond. Enorm bedankt aan de groepen die dit wilde doen in ruil voor niet meer dan enkele pintjes. Bedankt aan alle mensen die hebben meegewerkt aan deze avond, de leiding van Chiro Hekeko, de kern van jeugdhuis de Zoenk, en iedereen van Full Flavour. Het was een geweldige samenwerking tussen zoveel Leuvense verenigingen.

www.fullflavour.be

www.philibustasplus.be

www.vi.be/lichtmentaal

www.marmaladeproductions.be voor Baz & Roncha

SPONSORTOCHT DE KLAPROOS



Voor de tweede keer op rij heeft lagere school De Klapproos gestapt voor Let Us Change. Dit jaar zijn de kindjes niet kletsnat geworden en zijn ze dus nog allemaal gemotiveerd voor 2015. Alle kindjes hebben dat weer fantastisch gedaan!

SPONSORTOCHT DEN-8-VLINDER



Alle kinderen van Den-8-Vlinder, een Freinetschool in Mechelen, hebben ook hun handen uit de mouwen gestoken. Ook hun sponsortocht was een groot succes. Heel hard bedankt aan alle kindjes, jullie hebben dat geweldig gedaan!

SPONSORTOCHT DE PARKSCHOOL



Ook de lagere school 'De Parkschool' heeft in 2014 gestapt voor Let Us Change. Niet enkel hebben ze goed gestapt, alle klassen hadden onderling nog een wedstrijd om ter meest sponsors! Proficiat aan alle kinderen, en zeker aan de klas van juf Sofie, de winnaars van de wedstrijd.

DANSEVENEMENT DE MOZAÏEK



De leerlingen van de Mozaïek hebben afgelopen jaar niet gewandeld voor het goede doel, ze hebben gedanst! Een hele dag lang werd er geoefend om op het einde een grote show te geven voor alle ouders. De kinderen hadden op voorhand sponsors verzameld om hun te steunen. Ze hebben enorm veel centjes bijeen gedanst!



WERELDCAFÉ COOP



Een jaar lang zette het Wereldcafé coop op het Joris Helleputteplein in Leuven ons extra in de verf. En dat is niet niks. Met een kennismakingsmoment, een doorlopend marktje en een Ethiopische inkleding vormt dit al een hele mooie samenwerking tussen de twee organisaties. Daar bovenop komen er in 2015 nog verschillende activiteiten zoals een Wereldse Zondag op 1 februari. De andere activiteiten houden we nog even geheim.

DE ANDERE KERSTMARKT



Op zaterdag 13 en zondag 14 december stond Let Us Change voor de tweede keer met haar marktje op De andere Kerstmarkt te Leuven, georganiseerd door Welzijnszorg ism ACW en Wereldsolidariteit. Dit is een kerstmarkt ten voordele van organisaties die de kloof tussen arm en rijk bestrijden in Noord of Zuid. Zo krijgen enkele goede doelen als Let Us Change hier gratis een marktplaatsje om over hun werking te vertellen, informatie te uit te delen en spulletjes te verkopen. Een geweldige kans dat we dit jaar hebben gekregen met een mooie opbrengst www.welzijnszorg.be.

SOUP 4 CHANGE



Voor het tweede jaar op rij konden de ouders en kinderen van Chiro Hekeko na een koude zondagmiddag genieten van een tas soep tvv Let Us Change. Bedankt aan de mama's die de soep hebben gemaakt, de leiding die het uitdeelde en iedereen die het opdronk!

www.chirohekeko.be

FOTOGRAFIE GRIET DEWIJNGAERT



Ook dit jaar fotografeerde Griet Dewijngaert voor het goede doel. Griet ging aan huis of op een andere locatie mensen fotograferen. Een deel van de opbrengst ging hiervan naar Let Us Change. Zo werden er veel fotoshoots als cadeau gegeven. Het resultaat van enkele foto's kan je zien op haar website: grietdewijngaert.tumblr.com

KAMINSKY



In januari van 2015 staat Luc'ske ons varken in café kaminsky op de Tiensepoort in Leuven, maar we kunnen al veel langer rekenen op de steun van de Kaminsky. Ook in 2014 werden hier rosse muntjes ingezameld, en kon Let Us Change altijd rekenen op de medewerking van de eigenaars en de fantastische reclame die het personeel heeft gemaakt.

CAMINHANDO



Op 10 mei heeft het solidariteitskoor van leuven, Caminhando, gezongen voor Let Us Change in de Sint Franciscuskerk in Heverlee. Het was een prachtige avond. Bedankt aan alle koorleden, de tappers achteraf, de parochie van Sint Franciscus. Neem zeker eens een kijkje op de website van Caminhando: www.caminhando.be



OMHALING PAROCHIE ST. FRANSISCUS



De **Sint Fransiscus parochie in Heverlee** is een thuisbasis voor Let Us Change. In deze gemeenschap wonen veel vrijwilligers, sponsors en sympathisanten. Regelmatig organiseert de parochie een omhaling in de kerk ten voordele van Let Us Change. Ook worden de nieuwtjes doorgegeven aan de parochianen en krijgen we af en toe de kans om Let Us Change bekend te maken via het parochieblad. We willen ook speciaal de communicantjes en de vormelingen bedanken voor de inzamelacties van het afgelopen jaar, en de acties die gepland staan voor 2015.

HAUNTED HOUSE



Al enkele jaren wordt er op Halloween gefeest voor het goede doel in Club Montreal in Leuven. Dit jaar was Let Us Change de gelukkige. Het was een bangelijke avond, nacht... en ochtend.

STICHTING LET US CHANGE NEDERLAND



Enkele vrijwilligers uit Nederland, die in 2012 in Ethiopië zijn geweest, hebben in 2013 een Nederlandse stichting opgericht: "Let Us Change Ethiopië". Deze stichting staat net zoals de Belgische VZW in teken van de zusterorganisatie in Ethiopië.

Het afgelopen jaar werden er al enkele acties op poten gezet zoals een oliebolvenverkoop en de verkoop van sjaals. Het nieuwe broertje van de Belgische VZW groeit hopelijk even hard. Voor 2015 plannen ze mee te doen met een loopwedstrijd, en gaan ze mee Ethiopische spulletjes verkopen op diverse marktjes.

HET JAAR IN CIJFERS

VZW LET US CHANGE ETHIOPIË

INKOMSTEN

De inkomsten van de Belgische VZW voor het jaar 2014 zagen er als volgt uit:

Giften	€ 113.420,27
Subsidies	€ 1.960,00
Intresten bankrekeningen	€ 107,64
Totaal	€ 115.487,91

Tabel 1 - Overzicht inkomsten VZW 2014

Deze cijfers maken nogmaals duidelijk dat wij quasi compleet afhankelijk zijn van private giften. Deze giften kunnen nog verder onderverdeeld worden op basis van de schenkers:



We bedanken hier nog graag de organisaties en bedrijven die ons financieel gesteund hebben in 2014:

Organisaties



Martinusstichting
3010 Kessel-Lo



Bedrijven



Dinaf Traffic Control
BVBA
Dekenstraat 52
B-3000 Leuven



Een speciale dank voor AE, Architects for business. AE biedt Let Us Change een heel speciale sponsoring. Johan krijgt hier een bureau waar hij dagdagelijks kan werken voor Let Us Change. Het is een geweldige kans dat Let us Change krijgt om in deze aangename en positieve omgeving te kunnen groeien.



UITGAVEN

De uitgaven van de Belgische VZW voor het jaar 2014 zagen er als volgt uit:

Gift NGO Let Us Change Ethiopia	€ 64.028,44
Financiële instellingen	€ 1.170,99
Werkingskosten Caritas	€ 974,00
Aankoop materialen	€ 745,95
Evenementskosten	€ 230,61
Publiciteitskosten	€ 149,95
Totaal	€ 67.299,94

Tabel 2 - Overzicht uitgaven VZW 2014



EINDRESULTAAT

De evolutie van liquide middelen in 2014 zag er als volgt uit:

Beginsaldo	€ 19.169,89
Netto opbrengst 2014	€ 48.187,97
Totaal	€ 67.357,86

Tabel 3 - Overzicht liquide middelen VZW 2014

NGO LET US CHANGE ETHIOPIA

INKOMSTEN

De inkomsten van de Ethiopische NGO voor het jaar 2014 zagen er als volgt uit:

Giften VZW Let Us Change Ethiopië	€ 64.028,44
Winst bakkerij	€ 753,3
Winst weverij	€ 309,2
Totaal	€ 65.090,94

Tabel 4 - Overzicht inkomsten NGO 2014

UITGAVEN

De uitgaven van de NGO voor het jaar 2014 kunnen als volgt worden toegewezen aan de verschillende activiteiten:

Kindertehuizen	€ 59.619,80
Bedelaarshulp	€ 2.718,80
Boompjes	€ 2.519,80
Lokale ambacht	€ 2.254,60
Gevangeniskinderen	€ 198,90
Totaal	€ 67.311,9



Tabel 5 - Overzicht uitgaven NGO 2014

Deze cijfers maken duidelijk dat het hoofddoel van de NGO de kindertehuizen zijn, op financieel vlak. De kosten van de kindertehuizen kunnen nog verder onderverdeeld worden:

Voeding	€ 18.743,00
Onderwijs	€ 10.591,30
Huurkosten	€ 9.956,50
Personeel	€ 9.347,30
Herstelling en onderhoud	€ 5.022,90
Huisraad	€ 4.209,80
Andere	€ 1.749
Totaal	€ 59.619,8



Tabel 6 - Overzicht kosten kindertehuizen 2014



TOELICHTING

Het is voor ons heel belangrijk om een overzicht te geven van de uitgaven in Ethiopië, omdat dit heel specifiek zegt waar het sponsorgeld naar toe gaat. Dit is een vraag waar veel mensen mee blijven zitten als ze aan een goed doel geven. Enkele uitgaveposten willen we graag wat verder toelichten.

Voeding vormt meer dan een kwart van onze uitgaven. Als we naar oudere gegevens kijken, is er hier ook een procentuele stijging merkbaar. Dit heeft enkele redenen. Zo is er de inflatie in de voedingssector, maar moeten we ook rekening houden met de nieuwe groep kinderen die er eind 2013 bijkwamen. Deze groei in de organisatie had zijn impact in meubilair, huisraad en personeel al in 2013, de foodkost kwam natuurlijk terecht in het jaar 2014. We stappen ook niet af van het principe dat onze kinderen kwaliteitsvolle voeding moeten krijgen: veel groenten en fruit, en af en toe, op zon- en feestdagen is er ook vlees.

De andere grote kost, onderwijs, is ook gestegen. Ook hier willen we niet van onze principes afwijken. Onze kinderen hadden een achterstand opgebouwd op educatief vlak, en dat willen wij (en zij natuurlijk ook) zo snel mogelijk inhalen. De juiste privéscholen, met individuele begeleiding en goede leerkrachten zorgen hiervoor.

Dan zijn er nog twee andere grote posten: Huur en Personeel. De huurkost gaat niet minderen, zolang we niet beschikken over ons eigen stukje land. We zijn hiervoor in onderhandeling met de gemeente. De kans is groot dat we ooit een stukje land hebben waar we onze kinderen onderdak kunnen bieden. Dit is natuurlijk een project op lange termijn, en we verwachten niet dat we binnen de eerste twee jaar al minder huurkost zullen moeten betalen, integendeel.

Personeel is een investering, dat weten wij als geen ander. De meeste personeelsleden die voor Let Us Change werken, hebben ook op straat gewoond, of leefden vroeger ook in armoede. We leiden ze op tot de mensen die ze nu zijn: gemotiveerde werkkrachten met een hart voor de kinderen aan wie we alles kunnen vragen. Als we terugblikken op 2014, kunnen we echt stellen dat zowat elk personeelslid zowel individueel als in groep is gegroeid. Sommigen beginnen nu ook de basics engels te kunnen: een hele vooruitgang als ze ooit ander werk willen vinden. Elk personeelslid dat ons zo verlaat is een verlies voor de organisatie, maar een nieuwe kans om weer mensen uit de armoede te halen. En daar kunnen we natuurlijk niet rouwig om zijn.



BEGROTING 2015

Wat we wilden bereiken in 2014, hebben we bereikt. De eerste en belangrijkste opdracht was: blijven doen waarmee we bezig zijn, niet van de kernwaarden afwijken en zorgen dat we de kinderen nog altijd kunnen geven wat we ze willen geven: gezond eten, een warm bed in een gezellig huis en kwalitatief onderwijs. Ook wilden we ons spaarpotje in België doen groeien en wilden we in Ethiopië meer stabiliteit creëren door de opleiding van personeel en het verdelen van verantwoordelijkheden over de verschillende tehuizen.

Door de grote kostenstijgingen in Ethiopië, en de zwakke euro, is het een moeilijk jaar geworden. Ook in 2015 gaat dit zich nog laten merken. En daarom zijn we op zoek gegaan naar de juiste investering: zowel in België als in Ethiopië. In België is Johan sinds november 2014, onbetaald, maar voltijds in dienst gekomen. Dit als bedoeling om op termijn, vanaf maart 2015 de eerste (halftijds) betaalde kracht van Let Us Change in België te worden. De opvolging van de sponsors, de aanvragen, subsidies, zijn nu zijn bezigheid. De eerste 4 maanden werd Johan dus niet betaald om te zien of het een nuttige investering zou zijn, moest hij in de toekomst wel betaald worden.

Het werk heeft geresulteerd in een grotere inkomst en een sponsoring van Wereld Missiehulp, ter waarde van 39.700 euro. Dit om in Ethiopië te investeren in een bakkerij. Zo combineren we de investering van het eerste personeelslid en die van de bakkerij in Ethiopië. Van zodra we in Ethiopië de bakkerij kunnen opstarten (dit moet gebeuren op een eigen stukje grond, en niet op een gehuurd stuk), gaan we hiermee van start. Let Us Change zal dan snel meer rendabel worden in Ethiopië en minder afhankelijk zijn van inflatie en koerswijzigingen.

Ook gaan we in 2015 meer focussen op doorlopende sponsoring. Dit is de beste manier om een gelijke stroom van inkomsten te creëren die zo kan renderen in een duidelijke toekomstvisie. Het doel is om deze maandelijkse of jaarlijkse wederkerende stortingen op het peil te krijgen dat ze voldoende zijn om de 3 grootste kosten: eten, onderwijs en onderdak te bekostigen.

Een laatste doel is om zowel in België als in Ethiopië meer in de media te komen. Ook dit is belangrijk voor sponsorwerving, vrijwilligers, sympathysanten en om een groter netwerk uit te bouwen.

Dat de uitgaven gaan stijgen, heeft geen twijfel. Zo hopen we enerzijds dat de bakkerij kan van start gaan, en dat het hiervoor bestemde geld kan uitgegeven worden, maar hebben we ook de loonkost van Johan in België. Ook zien we niet direct een einde aan de inflatie in Ethiopië en de lage wisselkoers van de euro.

Er is dus veel werk aan de winkel, en 2015 wordt dus een jaar waarin we ons gaan moeten bewijzen. We hopen van harte dat we hierin zullen slagen met uw steun!